

# Nieuwsbrief

Protestantse Gemeente  
Samen op Weg  
Kudelstaart



Kopij voor de komende nieuwsbrief  
kunt u inleveren uiterlijk donderdag  
19.00 uur bij de scriba  
e-mail: scriba@sow-kudelstaart.nl

zondag 10 september 2017

## Kettinglied

Keuze van: Marja van de Meer

Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht

## Welkom in deze dienst!

Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder als u hier voor het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons thuis voelt.

Het is vandaag een feestelijke dienst, de start van het nieuwe seizoen, waarin ds. J. van Dalen zal voorgaan.

Verder zal Marja van de Meer als pastoraal medewerker en Koos Koelewijn als jeugdwerker bevestigd worden.

Het is vandaag een dienst voor jong en oud, dat betekent dat de kinderen vandaag de hele dienst in de kerk blijven.

Ouderling van dienst is Wim Poortvliet en diaken van dienst is Rik van Osnabrugge.

Het orgel wordt bespeeld door de heer Jan Sikke-  
ma.

Sound of Worship zal ook muzikale medewerking verlenen.

Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

De bloemengroeten wordt niet vermeld op internet



De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst en Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het eigen jeugdwerk.

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de zending. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

*De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!*

## Orde van dienst:

Kettinglied: Zo vriendelijk en veilig als het licht

- a) Welkom en mededelingen
- b) Lied: Van A tot Z (Hemelhoog 621)
- c) Gebed om Gods Geest
- d) Stilte
- e) Lied: Dank U voor deze nieuwe morgen (Lied 218)
- f) Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
- g) Lied: Door Uw genade, Vader (Opwekking 369/HH 471)
- h) Kindernevendienst
- i) De ouderling geeft de dominee een hand
- j) Kaarsenlied
- k) De allerkleinsten worden opgehaald uit de crèche
- l) Luisteren naar Gods geboden
- m) Inzameling der gaven (tijdens kinderliederen)
- n) Bemoediging en groet
- o) Lied: Uw woord is een lamp voor mijn voet (HH 494)
- p) Schriftlezing NT
- q) Gebed om ontferming
- r) Lied: Here Jezus, om Uw woord...(Lied 314:1)
- s) Preek
- t) Bevestiging van ambtsdragers
- u) Lied: Heer, U bent mijn leven (HH 479)
- v) Aansteken van kaarsen
- w) Zegen
- x) Lied (staande) Zegenlied - Zegen hen, Heer (HH 410)
- y) Schriftlezing OT
- z) Lied: Heer wat een voorrecht ( Opwekking 249)

## Gemeentenieuws

Gemeentenieuws wordt op internet niet geplaatst

## Motortoerit zondag 17 september

Na de rit van vorig jaar is er ook nu weer een motortoerit uitgezet. Georganiseerd op initiatief van een aantal fervente motorrijders uit de gemeente. Zondag 17 september aansluitend na het koffiedrinken gaan we op pad.

Dit jaar voert de rit ons door onze eigen provincie, ziet het als een rondje amsterdam maar dan over wegen waar we kunnen genieten van de 'andere kant van Amsterdam'.

Halverwege maken we een korte stop om wat te nuttigen. Want ook motorrijders zijn gewoon mensen.

Het is een rit van ca. 140 km en duurt goed 4 uur, met inbegrip van een stop.

Verwachte terugkomst zal dan uiterlijk 17:00 uur zijn.

Kosten zijn geheel voor eigen rekening. We raden aan om een boterham o.i.d. mee te nemen voor bij de stop die we iets over de helft van de rit zullen maken.

Voor een frisdrankje en versnapering wordt gezorgd. Lijkt het je leuk om deze rit mee te rijden, laat dan wat van je horen. Hebben we gelijk een idee hoeveel rijders er mee gaan.

Ben je het vergeten .... geen probleem gewoon aansluiten.

Kees Vermeulen

06-40435174

[keesanja@caiway.net](mailto:keesanja@caiway.net)



## Swiskring 2

De eerste kringavond in het nieuwe seizoen is woensdag 20 september. Het onderwerp is "onverschilligheid", waarbij we adviezen uit de Bijbel doornemen over een "Leven in het koninkrijk van God". Als leidraad gebruiken we een boekje van het Evangelisch Werkverband, waarin diverse gespreksonderwerpen en bijbehorende vragen staan.

We nodigen iedereen uit om mee te doen en te groeien in het geloof. Om meer te beleven van Jezus in ons dagelijks leven.

De frequentie van de avonden is 1 X per 3 weken. Adres: Familie Heil, St. Janstraat 13. Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur. Koffie/thee 19.45 uur.

## Meidenclub

HELP !!!

Zoals het er nu uitziet, zal er dit kerkseizoen geen meisjesclub zijn.

Reden? Niet genoeg leiding. Wie kan en wil mee helpen om de meisjes een fijne clubavond te geven? Met voldoende mensen bent u/ben je eens in de vier weken aan de beurt.

Woensdagavond is nu clubavond; dit kan natuurlijk in overleg een andere avond worden als dit beter uitkomt.

Voor aanmeldingen en meer informatie kunt u/kun je contact opnemen met

Martine Sikkema; [martine.sikkema@sow-kudelstaart.nl](mailto:martine.sikkema@sow-kudelstaart.nl) of 06 45457645



## Maandagavondgesprekskring

De maandagavondgesprekskring wil maandagavond 25 september a.s. weer gaan starten.

Eens in de drie weken willen we op maandagavond bij elkaar komen om met elkaar te praten over een bijbels onderwerp.

Aanvang 20.00 uur t.h.v. Carla van Oostveen Albrechtstraat 20.

Een ieder is van harte welkom!

## Orgelconcert

Op DV ZATERDAG 14 OKTOBER bespeelt de bekende jonge organist Gert van Hoef het orgel van de kerk "Het Lichtbaken" in Rijsenhout. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 10 euro (incl. koffie / thee). Kinderen t/m 16 jaar betalen 5 euro. Voorverkoop: mail naar [zwaardvdjohan@hotmail.com](mailto:zwaardvdjohan@hotmail.com) Locatie: "Het Lichtbaken", Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout.

## Agenda

Dinsdag 12 september	Gebedsgroep, 19.00 - 20.00 uur in de Spil
Donderdag 14 september	Vergadering van de grote kerkenraad, 19.45 uur in de Spil
Zondag 17 september	10.00 uur, dienst, voorganger ds. S. Zijlstra uit Haarlem