



Kettinglied

Keuze van: Wim Poortvliet

Lied: Opwekking 429 'God wijst mij de weg'.

Dit keer in de vorm van een luisterlied met beelden. Gods liefde voor ons.

Motivatie: Belangrijk is dat je je hand in Zijn hand legt en vertrouwen heb. Dat merkt ik nu met de operatie. Als je Gods hand vast hebt, dan kan God je leiden. Als je maar blijft vasthouden, al is het maar een pink of heel klein stukje van zijn hand. Hij kan je dan meenemen op de weg die Hij voor ogen heeft. En wat er ook gebeurt. Zijn eeuwige liefde blijft bestaan die nooit ophoudt!

(i.v.m. een technische storing vorige week, nogmaals het lied van Wim Poortvliet)

Welkom in deze dienst!

Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder als u hier voor het eerst komt. We hopen dat u zich bij ons thuis voelt.



Vandaag gaat ds. J. van Dalen in de dienst voor. Ouderling van dienst is Anneke Duinkerken. Diaken van dienst is Piet de Geus. Het orgel wordt bespeeld door de heer Theo Valk. Alle liederen en de te lezen Schriftgedeelten zullen via de beamer worden gepresenteerd.

Er is vandaag kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

De bloemengroeten wordt niet vermeld op internet.



Orde van dienst:

-Kettinglied: God wijst mij de weg (Stilte- en luisterlied...maar meezingen mag...)

-Welkom en mededelingen

-Zingen: Lied 213: 1, 3 en 5 'Morgenglans der eeuwigheid'

-Moment voor stil gebed

-Bemoediging en groet

-Gebed om Gods ontferming

-Lied als verkondiging van Gods genade: Opwekking 400/Hemelhoog 602 'Liefde was het...'

-Gods geboden

-Gebed om de Geest van God

-Gesprekje met de kinderen, de kaarsen worden aangestoken en we zingen: Samen in het licht.

Alle kinderen mogen naar de kindernevendienst.

-Eerste Schriftlezing: Exodus 12: 21 - 30

-Zingen: Psalm 91: 1 en 3 'Heil hem wien God een plaats bereid'

-Tweede schriftlezing: 2 Petrus 3: 8 - 13

-Zingen: hemelhoog 738 'Zijn Gods wegen donker, duister'

-Verkondiging: *Aan mijn deur voorbij...*

"Want de HEER zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbijgaan, hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen" (Exodus 12:23)

-Zingen: Lied 755 'Toch overwint eens de genade'

-De kinderen komen terug, met hen zingen wij 'Groot en geweldig', dit kinderlied is uitgekozen door Bente v. Heemskerck

-Dankgebed en voorbeden

-Inzameling der gaven

Slotlied: lied 416: 'Ga met God...'

-Heenzending en zegen, besloten met Amen, amen, amen

De opbrengst van de eerste collecte is voor Eredienst en Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor ons eigen jeugdwerk. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de zending.

Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen.

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de op pasdienst gehaald worden, zodat iedereen tijdens de zegen in de kerkzaal aanwezig is.

De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst!

Gemeentenieuws

Er hebben ons verder geen berichten bereikt dat er gemeenteleden zijn opgenomen in het ziekenhuis de afgelopen week. Wel zijn er gemeenteleden, die thuis tobben met hun gezondheid, die wachten op een opname of herstellende zijn en mensen die rouwen omdat zij kortere of langere tijd geleden een dierbare hebben verloren.

Wij hopen dat zij Gods liefde ervaren en gesterkt worden door de mensen om hun heen.

Bedankt

Afgelopen dinsdag tijdens de vergadering v.d. jeugdraad heeft Anita Stronkhorst afscheid genomen na zo'n 25 jaar van haar kindernevendienst carrière. Anita, heel veel respect en dank!



Helaas heeft Anita haar werkzaamheden nog niet kunnen overdragen, want de jeugdraad is nog op zoek wie haar taken als coördinator over kan nemen, wie o wie...???

Otterlo kamp

De Christelijke Jeugdkampen Aalsmeer: zomerkampen om nooit te vergeten!

Sinds 1946 vertrekken elke zomer de jeugdkampen vanuit Aalsmeer voor een onvergetelijke vakantie-week in Otterlo of de Ardennen. Veel mensen hebben sindsdien al plezier beleefd aan de kampen, elke week is een feestje op zich. Kan u zich de spellen, de bijbelverhalen, de vriendschappen, de liederen, de bonte dag en de kampstaf nog herinneren? De voorbereidingen voor komende zomer zijn in volle gang, maar we merken dat de aanmeldingen voor de jongste en middelste kampen nog wat achter blijven. Samen zijn we ambassadeurs voor de kampweken, daarom doen we een beroep op uw kampenthousiasme. Kent u kinderen in de leeftijd 8-10 of 10-12 jaar die het leuk zouden vinden mee te gaan op kamp? Zij kunnen zich inschrijven via de website: www.christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl.

Voor vragen en aanvullende informatie kan u een e-mail sturen naar:

aanmeldingen@christelijkejeugdkampenaalsmeer.nl, of belt u met Sander van Willegen: 06-51368237.



Einde van het seizoen in zicht

Nog drie weken, dan sluiten de scholen hun deuren weer voor de zomervakantie. Dat de vakantie er aan komt is ook al zichtbaar in de activiteitenkalender - die is bijna leeg; alles raakt zo langzamerhand in 'zomerslaap'.

Dat betekent ook dat er een rustperiode aan komt voor kerkblad en nieuwsbrief; het is de bedoeling dat er nog één kerkblad verschijnt, één voor volgende week zondag (9 juli) en één voor de zes zondagen daarna. Het daarna volgende kerkblad wordt eerst weer gemaakt voor zondag 27 augustus. Als u dus nog kopij hebt wat voor de zomer gepubliceerd moet worden, moet u haast maken en ervoor zorgen dat het uiterlijk op zondag 9 juli om 19.00 uur bij de scriba is.

Ook de nieuwsbrief zal een poosje niet verschijnen. Waarschijnlijk komt de laatste volgende week (9 juli) en de ervaring leert dat de volgende pas 'zinnig gevuld' kan worden als de schoolvakanties afgelopen zijn. De volgende nieuwsbrief komt dan dus pas weer op zondag 3 september.

Wel is het zo dat als er belangrijk nieuws te melden valt er een tussentijdse nieuwsbrief wordt uitgegeven.

Scribaat



Agenda

Woensdag 5 juli	Inloopochtend, 10.00 - 11.30 uur in de Spil
Donderdag 6 juli	Afsluitende avond met de jongerengespreeksgroep 'De Afdwalers'
Zondag 9 juli	10.00 uur, dienst, voorganger ds. J. van Dalen

Noteer alvast in uw agenda:

9 en 10 september Startweekend

Volgende week leest u hier meer over!